



Drammens Tidende  
24/4-1903

## Fra Bakke.

### Lærer Rasmus Pettersen.

Der skrives til vort Blad:

Onsdag begravedes fra Bakke Kirke Lærer Rasmus Pettersen, et større Ligsfølge end det, der fulgte denne afholdte Lærer, har neppe været set heroppe.

Rådode, der kun blev 32 Aar gammel, har virket paa forskjellige Steder inden Vore Efers Stolekommune, saaledes i Borge, Sønju, Hjerbingstad og Drambal Kredse, og har overalt ved sit noble, ædle Væsen og faste Karakter vundet mange Venner. Eleverne omfattet ham med en Kjærlighed, som man sjelden træffer, og Forældrene saa op til ham som en Mand, i hvis Hænder de trygt kunde lægge de unges Opdragelse.

Rasmus Pettersen slog sig ikke tilro med sin Seminarelærsamen, hans Kundskabskræfter var stor; under sin Lærergjerning arbejdede han ved siden ufortrødent paa sin egen videre Udbannelse, tog Middelelærsamen, og fortsatte saa paa egen Haand Studiet af fremmed, særlig engelsk og fransk Literatur; han var en stadig Læser af Lidskrifter paa disse Sprog, ligesom hans Kjenndskab til f. Eks. Shakespeares Værker i Originalsproget heller ikke var lidet.

Han benyttede i Sandhed sin Arbeidsdag godt, for godt, idet han ved Overarbejde anstrængte sig mere end hans mindre sterke Helbred taalte.

For et Aars Tid siden var han udsat for at ophøre med al privat Undervisning; sin Gjerning ved Folkeskolen fortsatte han dog, indtil for 5-6 Ugers Tid siden, da han blev ramt paa Sygeleiet; han døde 3die Paaskebeg, Dødsaarag var Tuberkulose i Lungen og Hjernen.

Med Begravelsen mødte Stolebarna fra de Kredse, hvor Pettersen havde virket, op, og fulgte til Kirken, i Ligsfølge deltog videre Bakke Ungdomsforening under Korombunden Fane, afholdes Kolerger inden Bæretstaden, samt en Mængde af Bygdens Foll.

I Kirken, der var pyntet af Ungdomsforeningens Medl. talte Pastor Ewensen vakkert og gripende. Han mindrede Pettersens stille, bransle og bestedne Gang gjennem Livet; det stod alle fort Bræk af den Mand. Derfor — og netop derfor — saa alle op til ham med Kjærlighed og Agtelse. Det Arbejde, den Dødsangst havde udlagt i Stolen, vil være frugt — rig Frugt.

Pastoren kaldte Pettersen for hans udførelse, tidlige Arbejde — færdigt i sin udenfor Stolen — Ungdomsforening, Missionssforening og andre, og nedlagte paa Kirken

Kranse fra Hjerdingstad og Drambal Stolekredse.

Fra Stolestyret fremkomte Formanden, Karlo; han nedlagde en Kranse. Videre talte Lærer Bangel, som Representant for Bygdens Bærere, der ikke havde fremsendt nogen Kranse, men heller valgte at høre hans Minde paa en anden Vis.

Pastor Ewensen forrettede ved Gravstenen.