



Drammens Tidende  
29/4-1903

Her i femogtyve Aar  
du din Gjerning øved,  
Lærerkaldets Arbeidskaar  
her du stille prøved,  
saadde Sæden ud med Tro,  
saa den spire, saa den gro  
smukt til Gavn og Glæde.

Tak for Aarene, som svandt,  
Tak for gode Stunder,  
Tak fra Hjerter, som du vandt,  
Tak fra Barnemunder,  
Tak fra Kredens mange Hjem,  
Tak for alt, du elsked frem,  
Tsk for Arbeidsdagen!

Sign da, Gud, de Aar, som end  
du maa ha tilbage!  
Giv, de smukt maa rinde hen  
som i Foraarsdage!  
Giv, at Aar og Minder maa  
som en Krans af Blomster staa  
om dit Hjem og Virke!

G. A.

Jubilanten talte derpaa be-  
væget om de mange Tanker, som  
strømmede ind paa ham, naar han  
i denne Stund dvælede ved Min-  
derne fra de hundrede Aar. Han  
talte Kredens Forældre for den  
Støtte, de altid havde ydet ham  
hans vigtige Gjerning, ikke mindst  
ved at tale vel om Læreren og hans  
Virke blandt de smaa. Han om-  
talte Ungdommen i Røgeberg Kreds  
som en i alle Henseender rosværdig  
og bra Ungdom.

Kredsformand Bisheim over-  
rakte Gulbrandsen og Qustru som  
Gæve fra Kredsen to prægtige Stole,  
idet han talte for alt det trofaste  
Arbejde, som i denne Stole var af-  
ført i de 25 Aar. Det havde ikke  
bare været ham om at gøre at  
bibringe Børnene gode Kundskaber,  
men ogsaa at danne dem til brave  
Medlemmer saavel af det borgerlige  
som kristne Samfund. Han udtalte  
Ønsket om, at Gulbrandsen endnu  
længe maatte kunne fortsætte sin  
Gjerning blandt dem.

Jørg Haug bragte ogsaa en  
hjerterlig Tale til ham fra de mange,  
som havde gaaet ud fra hans Stole.  
Gulbrandsen havde ofret sig helt for  
Stolens Gjerning, og ført sine Ele-  
ver langt frem. I sit Hjem var han  
en god Egetælle og en kjærlig Far.  
Haug mindedes ogsaa Gulbrands-  
sens Qustru, som itrolig havde staaet  
ved hans Side og gjort sit til, at  
han godt rustet og i rette Tid kunde  
gaa til sin Gjerning.

Lærer Rogudolken talte som  
kollega Dr. Gulbrandsen for tro-  
fast Venstreb i de mange Aar. Han  
hadde her fundet en Ven, som var  
alltid den samme. Det havde i det  
Ørind gledet ham at se med Høf-  
ten Kjærlighed og Raadgjærelse,  
denne Kreds formiddels den Bævre.  
Han fremholdt blandt andet, at  
helt til det var for Kredsen at

## Fra Oure Eker.

### 25 Aars Jubilæum.

Lærer Lars Gulbrandsen  
fejrede Lørdag 25de April sit 25  
Aars Jubilæum som Lærer i Røge-  
berg Kreds. Det viste sig, at han  
havde vundet rigtig mange Venner  
saavel blandt ældre som yngre inden  
Kredsen. De fleste af Forældrene  
og andre indfandt sig ved 8 Tiden  
i Stolens festlig smykkede Lokale.  
En af Gulbrandsen ledet Sang-  
forening afgang til en Begyndelses-  
meget smukt følgende for Anled-  
ningen forfattede Sang:

Tiden vinder hastig hen,  
Aar som Dren og Dage;  
Minder bliver dog igjen,  
er som Blomster fage,  
Hvad vi øved stille, smukt  
er i Mindes Bog indlukt;  
Er vi blot levende,

Er vi blot levende,