



Drammens Tidende
16/6-1903

Ungdomsforenet i Haugfund.

Igaar havde Ungdomsforbundet "Et. Olaf" sit Sommerstævne i Haugfund.

Al. 9 stillede man under Gaernerne paa Haugfunds Jernbanestation, hvorfra man med Musik i Spidsen gik i Procession til Haugs Kirke, hvor Stævnet aabnedes med Aflyngelsen af et Par Sange og en kort Velkomsthilsen af Kirkefanger Gunnstein Andersson.

Derefter besteg Sognepræst Olaf Holm Prædikestolen og holdt en meget alvorlig og indtrængende Prædiken over det 4de Bud.

Kristendommen har to Sider; den ene vender mod Himmelen, den anden mod Jorden. Vi maa ikke se saa meget mod Himmelen, at vi taber Synet for det jordiske, og heller ikke se saa meget mod Jorden, at vi glemmer det himmelske. Gud sendte sin Søn til Verden for at aabne Veien for os til det evige Liv, og forat vi ved at efterfølge hans Eksempel kunde leve et rent Mennefteliv.

Der maa præles mere Moral for vort Folk. Moralifiden er bleven forfuset i vor Forsyndelse. Livet maa svare til Troen. "Vil mig din Tro af dine Gjæringer".

Det er naturligt for ethvert godt Mennefte at hædre Faber og Moder. Men der findes ogsaa dem, som ikke gjør det. Taleren nævnte Eksempler paa begge Dele.

Vi maa vise Rydighed og respekt for de Institutioner og Autoriteter vi har. Vi maa ikke tænke eller sige, som en Profet har sagt til en Lærer: For Ungdommen er Rydighed en Trælleby. I samme Grad som vi lærer at hædre Faber og Moder, vokser vor Hylte og omvendt.

Efter Prædiken sang man: Gud signe boart dyre Fædreland.

Lærer Olaf E. vedt fungerede som Organist.

Fra Kirken begav man sig til Stævnepladsen. Sundmoen, hvor man kunde se Forskrifninger i Form af Kaffe, Mel, Hvedeløse o. s. v. samtlig med, at man sit nyde Sagens og Musikens Lyd.

Stromsgøds Ungdomsforening underholdt med mange vakkere Sangnumre og nogle Allulds Folkehøjsange.

Efter Aflyngelsen af en Sang, foretog et Nummer "Evelten" i Anledning af Ungdomsforbundet, holdt Gunnstein Andersson et meget godt Foredrag om, at "Futtesen og Dideris Salt".

Vi har to Slags Ungdom. Noget med Hylte og Arbeidslyst, som

blir det arbejdende Livs Mænd og Kvinder, og nogen lade sig modløse, som blir Arbeids trette Mænd og Kvinder. Han betonebe meget stærkt, at en Ungdom maa ha Interesse, vilke noget og gjøre noget og ikke bli som den, der grov sin Talent ned i Jorden. Ungdommen maa ha Trang til Kundskab og Oplysning. Bergeland sa: Boghylden er den Stige, hvorved du kan blive Overmandens Lige. Der maa komme mere god Læsning ind i Hjemmene, flere oplysende Foredrag ind i vore Foreninger.

Og saa maa man se til at bli dygtig i sin Gjærning. Bjarnson har engang sagt. Det er større at være en dygtig Forbrugere end at sidde paa Stortinget. Vi har ikke den praktiske Dygtighed endnu som f. Ex. Danstjerne. Vi faar lære af dem. Men da maa vi huske paa, at det for en stor Del er Folkehøjskolerne, som har sat Fart i det danske Folk. Og saa gaar vi og klager over, at vi har for mange Folkehøjskoler og for meget af Folkehøjskoleaand, Sandtellig, vi trænger mere af disse Ting.

Foredraget modtoges med Bifald.

Dermed endte Formiddagsstævnet for at fortsættes Eftermiddag i Haugfunds Arbejderforening, hvor Høje Ungdomslag spille "Ervingen" og Fru Sivle holdt et meget fint og formsfuldent Foredrag om "Ungdom og Afhold." Hun tog sit Udgangspunkt i den gamle Gudelære. Der var Kamp mellem onde og gode Magter. Feniisulven var en af de onde Magten. Guden Tyr hjalp til at binde den; men det kostede hans hvide Haand.

Vi har sige Ulve den Dag i Dag. Det glæder at saa Die paa disse og binde dem, saa de ikke blir saa farlige som Feniisulven.

Afholden er en sige Ulv, men den gaar omkring som et uskyldigt Quasdyr. Og de Raand, som Statuen smider for at binde den, duer ikke. Vi Afholdesfolk saar da smide de Raand, som kan binde den.

Kom Ungdom, og vær med at binde Feniisulven! De vil ikke miste deres hvide Haand, deres Kraft derved. Tværtimod, de vil just vinde Kraften ved det. Og saar vi den først bunden, da kan vi lunge: Fred paa Jorden og i Menneftene en Velbehagelighed. Men ikke før; thi der hvor Afholden gaar ind, der gaar Freden ud.

Ellerst mindedes hun Elisabeth Edland i nogle velvalgte Ord og læste op et Digt af Sivle til hendes Minde. Foredraget modtoges med levende Bifald.

Derefter afsluttedes dette Stævne med et Par Taliteter af Lærer Gemb, der det sidste Kar har fungeret som Lagets Formand, og af Kirkefanger Gunnstein Andersson, der var Stævnets Leder.

Stævnet maa betegnes som vellykket. Der var godt fremmødet, ca. 1000 Mennefter, og de unge opførte sig pent; ingen beruset, dog mangler det endnu lidt af Opmærksomhed under Foredragene.

Paa Aarsmødet Lørdags Aften blev det besluttet at man skulde gjøre Forsøg med saadanne smaa Bygde-Rever om Vinteren, som det kristelige Ungdomsforbund har begyndt med.

Ind i Styret valgtes: Gunnstein Andersson, Formand, Lærer Harald Søren, Sekretær, Lærer Per Rasheim, Kasserer, P. Lauberg og Frk. Schjeld.